

OPROEP Documentaire orgaandonatie na euthanasie

Beste allemaal, via deze weg wil ik graag een moeilijke maar oprechte oproep doen. Voor een documentaire die ik maak samen met RTL en Videoland ben ik op zoek naar mensen met een terminale ziekte en hierbij nadenken over- of al gekozen hebben voor het doneren van hun organen. Wij zijn ons er heel erg van bewust dat we onszelf hiermee uitnodigen bij een van de moeilijkste en persoonlijkste momenten uit iemands leven. Echter, wij willen met deze documentaire heel graag het onderwerp orgaandonatie in de breedte en daarmee ook orgaandonatie bij bijvoorbeeld euthanasie bespreekbaar maken.

Zelf ben ik nabestaande van een donor. Mijn moeder, die zeven jaar geleden overleed aan een acute hersenbloeding, doneerde vijf organen. Sindsdien zet ik mij op diverse manieren in om mensen te informeren over donatie. Want waar zeg je nu eigenlijk 'ja' (of nee) tegen?

Hoewel we veel over donatie horen en zien in de media, zien we te weinig wat er nu echt bij komt kijken. Wat het betekent voor de donor en voor zijn/haar nabestaanden. Wat zijn bijvoorbeeld de consequenties voor het afscheid nemen? Kun je gewoon opgebaard worden? En hoe zit het bij euthanasie? En kun je met een ziekte als ALS überhaupt wel organen en/of weefsels doneren?

Met deze documentaire willen we dergelijke zaken inzichtelijk maken. We denken dat iemand die zelf heel bewust kiest voor donatie, omdat hij/zij weet dat het ook daadwerkelijk zal gaan gebeuren, ons kan helpen dit belangrijke verhaal te vertellen. Het moet een integer en uniek document worden, waarbij we met respect en uiterste precisie met dit onderwerp en met de mensen die voor ons het verhaal willen vertellen, zullen omgaan.

Bij interesse, maar natuurlijk ook voor al uw vragen en opmerkingen aangaande deze oproep kunt u met mij in contact komen per mail timna.rauch@rtl.nl