

Gedicht Mariska van Genneep:

Als ik terugkijk naar die tijd
Zie ik liefde en verlangen
Willen wat niet meer kan
Veel zorgen en verdriet

En ik zie tegelijkertijd
Vechtlust en moed
Het hoofd niét laten hangen
Met humor de dag doorkomen
Anders redde je het niet

Nu is er het besef
Dat je er niet meer bent
Toen al aan het afscheid nemen
Van jouw lege plek, wat nóóit went.